

Stærk ungdomsroman om livets store spørgsmål og bøgernes særlige kraft

Sosuke Natsukawa: Katten, der ville redde bøgerne

***Katten der ville redde bøgerne* er en ungdomsroman om livets store temaer: kærligheden, sorgen og kunsten af at finde sin egen styrke og mening med livet. Romanen er oversat til 36 sprog, og er, med over 63.000 solgte eksemplarer i Storbritannien, udråbt til at have kultstatus.**

Den lidt nørdede enspænder og gymnasieelev Rintaro Natsuki er vokset op hos sin bedstefar. Da bedstefaren pludselig dør, arver Rintaro hans antikvariat. Rintaro skal nu bo hos sin tante, og derfor er han nødt til at sælge antikvariatet, som han elsker meget højt. Få dage inden flytningen, dukker der pludselig en rødtribet kat op, der kan tale. Katten ønsker Rintaros hjælp til at redde bøgerne, som er i fare for at forsvinde.

På af tid og rum rejser Rintaro med katten ud på en mission, som bringer ham tættere på sin afdøde bedstefar, og giver ham nogle vigtige erkendelser om sig selv. Med sig på (dannelses)rejsen har han pigen Sayo, som skal vise sig at få en afgørende rolle for den opgave, der venter ham.

Rintaro, katten og Sayo træder ind i et magisk univers, hvor de bl.a. møder en rigmand med en gigantisk bogsamling, som ingen må røre. De besøger et forskningsinstitut, hvor man klipper bøger i stykker, og et stort forlag med en direktør, der havde bøger – og katte. Hvad skal Rintaro stille op for at redde bøgerne? Og værre endnu: Hvad skal han gøre for at redde Sayo, da hun bliver bortført?

Katten der ville redde bøgerne er en fascinerende, inspirerende og varm fortælling. Romanen formidler et stærkt budskab om, at bøger bidrager med empati og forståelse for andre mennesker, fjerne verdener og tider.

Bogen henvender sig til unge og voksne læsere, der holder af store fortællinger, og er fascineret af japansk kultur og bøger.

Sosuke Natsukawa (f. 1978) er læge i Nagano, Japan. Hans første bog, *Kamisama No Karute*, vandt det japanske forlag Shogakukans fiktionspris og blev nummer to ved uddelingen af den japanske boghandlerpris. Bogen solgte 1,5 mio. eksemplarer og blev filmatiseret i Japan. Oversættelsesrettighederne til *Katten, der ville redde bøgerne* er solgt verden over.

Sosuke Natsukawa

Katten, der ville redde bøgerne

Oversat af Hanne Arnold

216 sider

Forlagets pris: 249,95 kr.

Udk. d. 31. maj 2022